

Wilde dieren en Tata Mirando verrassen zieke Jacqueline

Faralda Houthuijsen

Scharwoude * „Ik kan niet even naar een feestje of een avondje uit met vriendinnen. Dan heb ik daarna drie dagen lang écht pijn en dat vind ik het niet waard.” Jacqueline Karsten uit Hoorn kreeg in 2013 te horen dat ze kanker had. Daarna doorliep ze een lang traject vol behandelingen en bestralingen. „Ik ben wel kankervrij, maar ik heb nog steeds pijn en ben snel moe. De arts zegt dat het blijft zoals het nu is.” Gisteren hoefde ze een dagje niet te denken aan haar ziekte en de moeite die het kost om als alleenstaande, chronisch zieke moeder haar tweelingzonen op te voeden. Wensstichting Oppepper4all organiseerde namelijk een verrassingsdagje voor haar en haar familie. Met haar ouders en kinderen bezocht Jacqueline Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. „De jongens zijn allebei gek van spannende dingen en gevaarlijke dieren, dus dat had ik aangegeven. Ik wilde dat zij ook een leuke dag zouden hebben, want ik ben soms best een vervelende moeder. Zeker als ik pijn heb.” „We moeten wel vaak klusjes doen in huis om onze moeder te helpen”, vertelt Davey ietwat verongelijkt. „Maar we doen ook leuke dingen, hoor! Zoals voetballen.”

De jongens vonden de dierentuin geweldig. „Vooral de kroonduiven”, specificeert Davey. „Want dat zijn mijn lievelingsdieren.” Jack is niet zo selectief. „Alles was leuk. We mochten ook overal achter kijken. Bij de leeuwen en de tijgers.” Mariëlla Mulder, wensvrijwilligster bij Oppepper, organiseerde de dag en nam vrijwilligers Astrid Brakenhoff en Jan Blok mee om alles in goede banen te leiden. Zij vertellen: „Het was een prachtige dag! Ook het weer deed fantastisch mee. Mensen die wij benaderen om een wens in vervulling te laten gaan, zijn meestal heel snel heel enthousiast en denken mee om er een zo mooi mogelijke dag van te maken. Vandaag bij Hoenderdaell kregen we de hele dag een gids mee en mochten we overal achter kijken en dieren voeren. Ook kregen de jongens en Jacqueline in de roofvogelshow een vogel op hun arm. Ze genoten ervan!” Aan het einde van de middag arriveert het gezelschap bij pannenkoekenrestaurant Ootje Konkel in Scharwoude. Daar staat Jacqueline nog een grote verrassing te wachten: zigeunerorkest Tata Mirando (in kleine bezetting) verwelkomt haar al spelend. Ze krijgt er een brok van in haar keel. „Het is muziek met emotie. Wij kunnen dat niet spelen,

maar wel voelen. Ik had erom gevraagd en dit is prachtig!” Het aller-mooist vindt ze dat nu ook haar broers aanwezig zijn. „Omdat ik niet alles alleen kan doen, vangen zij de jongens heel vaak op, net als mijn ouders. Het is fantastisch dat we hier nu allemaal bij elkaar zijn.”

‘Iedereen denkt mee voor zo mooi mogelijke dag’



Tata Mirando verwelkomt Jacqueline (met haar broer Victor) en haar zonen Davey en Jack.

FOTO HENK DE WEERD

